



Roemenië: de erfenis (en de slachtoffers) van Ceaușescu

Roemenië, een land van uitersten, waar arm en rijk in totaal verschillende werelden leven.

Met veel inspanning wringt de overheid zich in allerlei bochten om te kunnen voldoen aan de, vooral economische eisen en verplichtingen van de Europese Unie, maar de destructieve impact van de communistische overheersing door het Ceaușescu-regime echoot na vele tientallen jaren nog steeds door in vooral de maatschappelijke onderkant van het land. En de corruptie viert nog altijd hoogtij.



Stichting "Hulp voor Helpers" uit Alphen a/d Rijn zet zich al vele jaren in om juist de kansarmen, de "minsten", een kans te bieden, naar de opdracht in Mattheus 25 vers 40. Een druppel op een gloeiende plaat? Ja, wellicht, maar voor de betrokkenen is het niets minder dan een verschil tussen leven of overleven. Maar met inzet van meer "open harten" is heel veel mogelijk!

Eén van de gesponsorde projecten: "De erfenis van Ceaușescu".

Voor het hele verhaal, zie: www.hulpvoorhelpers.nl

De weeskinderen uit de beruchte Roemeense kindertehuizen, in de communistische periode zijn nu vaak zelf ouders geworden, maar dat wil zeker niet zeggen dat ze daarvoor toegerust zijn. Dikwijls zijn ze zelf eigenlijk nog hulpbehoevend en getraumatiseerd, en niet in staat hun verantwoordelijke rol op zich te nemen.

Mirella (één van onze Helpers), een Roemeense psychologe/–therapeute, is verantwoordelijk voor een praktijk, waar zij kansarme kinderen begeleidt. Dagelijks heeft ze te maken met kinderen die o.a. lijden aan autisme, geboortefwijkingen, lichamelijke of geestelijke gebreken, chronische ziekten, leer- en gedragsproblemen, en ga zo maar door.



De Roemeense wetgeving vereist dat bepaalde protocollen gevolgd worden. Dat betekent nog meer financiële investeringen. In principe bekostigt de hulpverlening zichzelf en is daarmee budgettair neutraal, maar als de cliënten dat niet kunnen betalen, wat dan?

Onze projecten, zoals de praktijk van Mirela kunnen niet zonder hulp van sponsors.



Wat is Stichting Hulp voor Helpers toch ik nog steeds betonnen bij Roemenië. Voor een deel mijn persoonlijke ervaring; mensen en problemen waar ik vanaf de 80-er jaren bij betrokken ben. Nu hebben wij te maken met wat het regime van Ceaușescu heeft aangebracht. Wij zijn weer samen over de achtergrond, kijk dan naar bijgaand filmpje.

WAARSCHUWING! Het filmpje bevat afschrikkende beelden. Staat het ook vast dat de overtuiging. Vindbaar onze moeders als stichting voor het werk van onze Helpers. Wij zijn financieel steunen bij de bestrijding van de tragedie, bij de voortdurende zoektochten naar of van de kinderen van de ouders uit die tijd? Raam dan contact met mij op.

Wil je wat meer weten over de kindertehuizen?

Zie: <https://youtu.be/HGxE6qhPssg>

Wij hebben jullie hulp nodig!!! (z.o.z.)

Waarbij hebben wij jullie hulp nodig?



Marius. Zomaar één van de vele voorbeelden uit de praktijk. Marius is ruim tweeënhalf jaar oud. Als baby door zijn moeder achtergelaten, maakte hij hooguit geluidjes als een kind van 5-6 maanden. Ook kon hij niet goed lopen.

In feite een kansloos kind!

Wil er nog van een min of meer normale ontwikkeling sprake zijn, dan zal hij naar een speciale kliniek moeten gaan. Zijn familie kan dat niet betalen, dus ook hier is hulp nodig ...

Marius is nu al enige tijd in therapie. En ook het lopen gaat beter nu hij orthopedisch schoeisel heeft! Sponsors, bedankt!!!

Wat weten wij op dit moment (2017) meer?

In 2015, bij het voorbereiden van dit project, dachten wij genoeg te weten. Maar deze kinderen zijn het topje van de ijsberg. De ouders worden geconfronteerd met de gevolgen van die kindertehuizen. Nu komt de uiteindelijk schade aan het licht. De diverse psychische afwijkingen, bovenop de trauma's. In een wereld die snel verandert en waar geen aandacht voor hen is, terwijl de Roemeense overheid ontkent dat er problemen zijn, of probeert de gevolgen met een schijntje af te kopen..

Voor lichamelijk gehandicapten doen wij veel om hen in staat te stellen te functioneren. Maar voor deze groep? Niet alleen een erfenis, maar ook slachtoffers van het regime van Ceaușescu.

Er is een wachtlijst (jong EN oud). Wie wil hier een helpende hand zijn bij het mogelijk maken van therapie?

Er zijn nu 7 "wachtenden". →

Rekening: Stichting Hulp voor Helpers

IBAN: NL51INGB0005811730 **Project Erfenis/therapie**



Wil je helpen om, kleinschalig, hier effectieve hulp te geven? Elke bijdrage is meer dan welkom.

Waar staat Hulp voor Helpers voor?



Het doel van Hulp voor Helpers is het, in de meest brede zin van het woord, ondersteunen van werkers, initiatieven en organisaties in Nederland en de wereld. De ondersteuning gaat naar kleinschalige projecten waarbij een vrijwillige achterban persoonlijk betrokken kan zijn bij het project of werk. Naast financiële ondersteuning is gebed en betrokkenheid bij de werkers van groot belang.

De activiteiten en projecten zijn gericht op het algemeen belang. Daarbij staat voor ogen het, waar maar enigszins mogelijk, bestrijden van armoede en bevorderen van gerechtigheid. Primaire doelgroepen:

kinderen en jongeren. Waar mogelijk door scholing, scholing, scholing... Door middel van eigenaarschap, betrokkenheid en inzet van mensen uit de desbetreffende landen zelf; de zogenaamde Helpers.

Wij staan open voor nieuwe initiatieven.